

Kerststad Keulen

De Dom is prachtig versierd, door de hele stad zijn kerstmarkten en de straten zijn feestelijk verlicht: dit is de beste tijd voor een bezoek aan Keulen.

tekst JOOST VERMEULEN, foto's RÉNIE VAN DER PUTTE



Poort in de Romeinse stadsmuur.



Romeins mozaïek in het museum.



op het voorplein alweer een nieuwe restauratieronde bezig is – is men langzamerhand in staat de gehele bouwgeschiedenis van de kerk te schetsen. Onlangs verscheen van de hand van Hauser een prachtig boek waarin de laatste stand van dit onderzoek wordt beschreven.

In dat verslag wordt *en passant* ook een van de bekendste mythes rondom de kerk ontzenuwd. “Er werd altijd beweerd dat de eerste christelijke kerk, de voorloper van de huidige kathedraal dus, gebouwd was op restanten van een heidense tempel. Maar wat men sinds 1965 voor een tempel hield, blijkt niet meer te zijn dan een serie laat-Romeinse opslagplaatsen.”

Overigens is deze conclusie nog niet door iedereen geaccepteerd. Hauser zelf werd na afloop van de persconferentie waarop een en ander bekend werd gemaakt letterlijk aangevallen door woedende Keulenaren. Zij verweten hem dat hij ‘hen hun tempel had afgenomen’. Deze ‘tempelmythe’ werd ook ons bij ons bezoek aan de kerk nog door een enthousiaste ge-

lovige vol overtuiging verteld.

Niet alleen voor een bezoek aan de Dom is december een goed moment, de hele stad lijkt zich deze maand nog eens extra uit te sloven. Niet alleen omdat in verscheidene musea extra tentoonstellingen zijn, zoals de spectaculaire overzichtstentoonstelling van Gerard Richter in het museum Ludwig, alle winkels extra versierd worden en overall feestverlichting straalt, maar vooral door de grote kerstmarkten die door de hele stad worden gehouden. Er zijn er liefst zes, elk met zijn eigen uitstraling.

Zo ligt op de Heumarkt de nadruk vooral op cadeau-artikelen, terwijl rondom de Dom standjes met eten en drinken oververtegenwoordigd zijn. En op de Neumarkt vormt een grote ijsbaan het middelpunt. Heel bijzonder is de markt die recht tegenover het nieuwe chocolademuseum is ingericht. Deze markt heeft de geschiedenis als thema, met een levensgrote kerststal vol met dieren waar een open vuur 's avonds het stralend middelpunt is. En dan zijn er ook nog vele kerststallen, van heel intiem tot levens-

groot – zo veel dat vanaf de tweede adventszondag een speciaal kerststallentreinje een ronde door de stad maakt.

De Tweede Wereldoorlog heeft in Keulen grote wonden geslagen. En hoewel een aantal kerken en historische gebouwen is gerestaureerd en men heeft geprobeerd het originele stratenplan zo

Een treintje rijdt langs de vele kerststallen

goed mogelijk te handhaven, ademt de stad vooral de sfeer van de wederopbouw. En dat is gek genoeg helemaal niet erg. Want wie de moeite neemt om tijdens het wandelen door de binnenstad goed om zich heen te kijken, ziet her en der juweeltjes van jaren vijftig-architectuur. Bijvoorbeeld rondom de Dom, in de omgeving van het stadhuis en aan de grote pleinen. Let vooral

op de detaillering van balkons en raampartijen en het bijzondere gebruik van baksteen.

Helaas is men ook in Keulen met allerlei grote infrastructurele werken tegelijk bezig, waardoor het hier en daar een rommeltje is en wandelaars soms lastige routes moeten volgen. Maar alle musea zijn open en goed te bereiken.

En die musea liegen er niet om. Keulen bezit het museum Ludwig, met zijn unieke collectie Picasso's en zijn zeer eigenzinnige tentoonstellingsbeleid, het Römisch Germanisches, waar de grootste collectie Romeinse kunstvoorwerpen buiten Italië te zien is, en museum Wallraff Richartz met zijn fameuze internationale schilderijencollectie: drie Europese topmusea, die allemaal op loopafstand van de Dom liggen.

Wie niet naar binnen wil, kan ook een mooie rondwandeling maken langs de oude Romeinse stadsmuur. Hier en daar zijn in de stoeven bronzen plaquettes aangebracht waarop de contouren van die stad zijn aangegeven. Heel handig bij deze tocht is het boek van Gerta Wolf over Romeins Keulen.

Omdat Keulen uiteraard ook onlosmakelijk verbonden is met eau de cologne, zou iedereen ook een bezoek moeten brengen aan het Farina Haus. In dit uit de zestiende eeuw stammende, gerestaureerde gebouw bevond zich ooit de eerste fabriek waar het bekende reukwater werd geproduceerd. Nu is er een alleraardigst museum gevestigd.

Als het weer het toelaat, ligt een bezoek aan de buitenrand van de stad voor de hand. Want Keulen is omgeven door schitterende parken en heuse stadsbossen. Maar het blijft de stad, dus overal is goede horeca, waar men een *richtiger Kölsch* schenkt.

Voor de rondleidingen onder de Dom aanmelden bij de VVV, pal tegenover de hoofdingang, of via www.koelntoerismus.de. Greta Wolf: *Das Römisch-Germanisches Köln*. Hiervan is ook een Engelstalige versie verkrijgbaar. Georg Hauser: *Die Kölner Domgrabung*. Zie ook www.duitsverkeersbureau.nl

VeluwseBron
pure ontspanning

Maak kennis met de Veluwse Bron

Kennismakingsarrangement € 42,50

- Ontvangst om 10.00 uur met koffie/thee en rondleiding
- Gebruik van alle sauna- en wellnessfaciliteiten tot 18.00 uur*
- Onbeperkt gebruik van douchegel, shampoo en scrubzout
- Meerdere malen per dag aufgüss (sauna opgieterceremonie)
- Rasul kleibehandeling van 30 minuten
- Plategerecht van de dag in restaurant Eindeloos
- Presentje

* Blijft u liever tot 23.30 uur? Dan komt er een toeslag van € 7,50 per persoon op uw arrangement.

Geldigheid en voorwaarden

Geldig tot en met 31 januari 2009 m.u.v. de feestdagen. Niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Reserveren is noodzakelijk o.v.v. Kennismakingsarrangement.