



Informatie

Luik is vanuit Nederland het beste te bereiken met de trein. Elk uur gaat er vanaf Maastricht een stoptrein naar het gloednieuwe door de beroemde Spaanse architect Calatrava ontworpen station van Luik. Het Maison du tourisme du Pays de Liège geeft allerlei brochures uit waarin de verschillende stadswandelingen worden beschreven. www.liege.be/tourisme En er is ook een speciale folder met de wandelingen rond de citadel.



Een overzicht van de verschillende langeafstandspaden die langs en een enkele zelfs door Luik lopen kun je vinden op de site van Grote route paden België www.groteroutepaden.be Er worden door verschillende natuurorganisaties excursies georganiseerd door de groene gordel.

Groene stad Luik

■ JOOST VERMEULEN

‘HET LIJKT ZELFS ALSOF DE RIVIER MINDER GRIJS IS GEWORDEN.’ JEAN DULOIS, EEN GEBOREN EN GETOGEN LUIKENAAR, HEEFT DE AFGELOPEN DECENNIA ZIJN STAD ZIEN VERANDEREN. ‘DERTIG JAAR GELEDEN WAS DE STAD OP HAAR DIEPTEPUNT. DE LAATSTE KOLENMIJNEN WAREN NET GESLOTEN. LUIK WAS EEN TRIESTE STAD, GRAUW VAN HET ACHTERGEBLEVEN KOLENGRUIS EN DE SMOG VAN ZWARE INDUSTRIE, EN MET OVERAL DE STAKETSELS VAN EEN FAILLIETE STAALINDUSTRIE. LUIK, DAT WAS NIET MEER DAN EEN LANGGEREKTE SNELWEG LANGS EEN ALTIJD GRIJZE RIVIER.’ DIE TREURIGE STAD UIT ZIJN JEUGD BESTAAT INTUSSEN AL LANG NIET MEER.

De stad onderging een ware metamorfose. Wat bleek: onder de grauwsliuier zat een heuse parel verborgen. Statige 19de eeuwse stadspaleizen, middeleeuwse kerken, een fenomenaal barok operagebouw en intieme stadswijken. Van al die honderden monumenten is het merendeel intussen opgeknapt. Pleinen zijn heringericht en het voorheen doodse stadscentrum kreeg een facelift. In de zes haaks op elkaar staande straten van het stukje centrum, ‘Le Carré’ bruist het nu alle avonden. Klapstuk van de vernieuwing vormde de bouw van het nieuwe treinstation en van het museum voor moderne kunst.

Maar wat volgens Hendrik Moeremans van ‘natuurpunt BE’, een van de grootste organisaties in België op het terrein van natuurbeheer, de allergrootste verandering is, is dat Luik een groene stad is geworden. ‘De natuur heeft in drie decennia haar werk gedaan’, aldus Hendrik Moerman. ‘De verlaten industrieterreinen en de pikzwarte afvalheuvels van de kolenmijnen die de rand van stad zo’n duistere uitstraling gaven zijn nu groene paradijsjes waar heel bijzondere planten bloeien en het wemelt van de vogels en insecten.’ Door deze nieuwe groengordel zijn talloze schitterende wandelroutes uitgezet.



Wandelroutes zijn er ook volop in de stad zelf. Zo kun je kiezen tussen een wandelroute langs de (opgeknapte) historische monumenten, een route langs de vele musea of een wandeling maken in het voetspoor van Maigret de literaire held van Luik. En langs de flanken van de citadel die hoog boven de stad uit torent zijn vier verschillende routes ontwikkeld die aansluiten op de vele langeafstandspaden die Luik passeren. Maar je kunt ook gewoon zo maar door de stad dwalen en flaneren langs de Maas. Die is inderdaad eerder groen/blauw van kleur dan grijs.

