

De slag op de Zuiderzee 1573

325 pagina's maar liefst telt dit eind vorig jaar ter gelegenheid van de herdenking van de slag op de Zuiderzee in 1573 verschenen jubileumboek. En dat is er niet één te veel. Met een ongelooflijke precieze en een waanzinnig oog voor detail wordt deze, in brede kring nauwelijks nog bekende slag beschreven. Letterlijk elk detail, van de bewapening van de verschillende schepen tot en met de biografieën van de verschillende hoofdrolspelers krijgt aandacht. En niet alleen in de tekst maar ook in de vele honderden schitterende afbeeldingen.

Maar wat dit lijvige boekwerk echt onmisbaar maakt voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag hoe, tegen alle verwachtingen in, de opstand tegen Spanjaarden een succes werd, zijn de hoofdstukken waarin uitgebreid wordt stil gestaan bij de 'politieke' achtergronden. Daarin staan de auteurs vooral stil bij de vaak lastige onderhandelingen tussen de verschillende steden in het Noorderkwartier voorafgaande aan de feitelijke zeeslag. Want wie moest er bijvoorbeeld aanvoerder worden van de samengestelde vloot? Wie zou de kosten dragen voor de uitrusting? En wat was de rol van Willem van Oranje, die op dat moment ver weg in zijn hoofdkwartier in Breda verbleef?

Ondanks al die moeilijkheden werd op 12 oktober 1573 een overwinning behaald die de 'opstand' deed kantelen. *'De slag op de Zuiderzee 1573, een ommekeer*



Auteur: Michiel Bartels, Jan de Bruin & Peter Swart (red)

Titel: De slag op de Zuiderzee 1573. Een ommekeer in de 80-jarige oorlog

Uitgeverij: Uitgeverij Noord-Holland, Wormer 2023

ISBN: 978-94-92335-47-0

Prijs: € 34,95

in de 80-jarige oorlog' is letterlijk een monumentaal boek. Een boek waarin werkelijk alles te vinden is over een cruciaal moment in een voor ons land cruciale periode. (Joost Vermeulen) ◀