

DE STEEN VAN JOB GEVONDEN

RÉNIE VAN DER PUTTE, ARIAN VERHEIJ EN JOOST VERMEULEN

In *Phoenix* 53,1 beschrijft Meindert Dijkstra hoe hij in 2004 in Sjeich Sa'ad op zoek is geweest naar de zogeheten Steen van Job. Hij verwachtte deze steen aan te treffen in, of onder het puin van, een moskee op het hoogste punt van het dorp. Door omstandigheden lukte het hem toen niet om daar te komen.¹ In november 2007 waren wij op onze beurt, en voorzien van Dijkstra's goede wensen, in Sjeich Sa'ad, een plaatsje in de Hauran in het zuiden van Syrië. Bij de resten van de inderdaad ingestorte moskee wisten de bewoners van het pand dat helemaal op de top van de heuvel staat ons te vertellen dat de steen daar wel degelijk was geweest. Maar sinds een opgraving in de afgelopen zomer was hij te zien in het museum van Dara. Ze toonden ons ook de plaats van de opgraving en de diepe kuil waar de steen uit gehaald was (afb. 1). In Dara troffen wij de steen daadwerkelijk



Afb. 1. De ruïne van de moskee van Sjeich Sa'ad en de vindplaats van de faraonische 'Steen van Job'. De foto's bij dit artikel werden gemaakt door Rénie van der Putte.

¹ Meindert Dijkstra, Op zoek naar de woonplaats en de steen van Job (Sjeich Sa'ad), *Phoenix* 53,1 (2007), 31-44.

