



De poort van de Hel is geopend

Strabo en Cicero maakten er al melding van. In de directe omgeving van Hierapolis, de grote Grieks/Romeinse stad in Cappadocië (Turkije) met zijn tientallen tempels en heiligdommen, zou zich ook de toegang tot de onderwereld bevinden. Deze plek werd door hen Plutonium genoemd naar de god Pluto die gold als de heerser van de onderwereld.

Hoewel archeologen sinds 1957 naarstig op zoek zijn geweest naar dit Plutonium, slaagden Italiaanse archeologen er pas een paar jaar geleden in de juiste locatie te ontdekken. Achter een vermoedelijk later gebouwde toegangspoort troffen zij een diep gat aan dat geheel gevuld was met kwalijke dampen. In de directe omgeving ervan werden door de archeologen ook tientallen vogellijken gevonden, vogels die de grot in waren gevlogen en in de gaswolk terecht waren gekomen. Ook lagen er karkassen van stieren. Die waren duidelijk naar deze plek toegebracht om daar te sterven. De archeologen vermoeden dat het om offerandes aan Pluto gaat. Spectaculair waren de twee grote beelden die in de nabijheid van de met gas gevulde put stonden opgesteld. Een levensgroot beeld van Pluto en een eveneens levensgroot beeld van de driekoppige hond

▲ Plutonium met de hellepoort in Hierapolis (Pamukkale). (FOTO: RÉNIE VAN DER PUTTE)

Tekst:
Joost Vermeulen

Cerberus. Dit monster bewaakte volgens de Griekse mythologie de toegang tot de onderwereld.

Het gas dat hier nog steeds uit de bodem omhoogkomt is intussen onderzocht. Het blijkt te gaan om een zogeheten mephitisch gasmengsel. Dat is de naam van een natuurlijk giftig gas dat vaak in de omgeving van zwavelhoudende bronnen omhoogkomt. Omdat het gasmengsel dodelijk is, bleef de wijde omgeving van het Plutonium tot nog toe hermetisch afgesloten. Daarin is nu verandering gekomen. Sinds kort kunnen toeristen namelijk tot vlak bij het plutonium komen. In een Turkse krant stond daarop de volgende kop te lezen 'de poort van de hel is opnieuw geopend'. Volgens de beheerder van de site die in het bewuste artikel aan het woord komt, is het echter volkomen veilig. Want het gas is van nature zo zwaar dat het in de put blijft hangen en de bezoekers worden toch nog zo ver weggehouden dat er geen enkel risico bestaat. Vanaf een speciaal aangelegd iets hoger gelegen platform, kun je de kloof inkijken. Je hebt daarbij goed zicht op de poort waarachter zich het feitelijke Plutonium bevindt. Van het beeld van Pluto en dat van Cerberus zijn replica's op ware grootte gemaakt. Die staan ook op het platform. ◀